



*Stapje voor stapje voor stapje,
we hebben het samen gedaan.
Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.*

Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat, na een mooi leven samen, van ons is heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Wim Kobesen

Wilhelmus Bernardus Maria

* Didam, 14 augustus 1948 † Doetinchem, 6 maart 2025

Donderdag 13 maart is er om 19.00 uur een afscheidsviering in de Eventkerk, Wehlseweg 36 te Loil. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er van 18.30 tot 18.50 uur gelegenheid om afscheid van Wim te nemen in de Eventkerk.

Geen bloemen, maar graag een gift aan het K.W.F., een collectebus is aanwezig.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

Ali Kobesen - Beerntsen

Mark en Enide

Merel

Kasper

Erwin en Jessica

Aniek

Jarno

Wehlseweg 24
6941 DL Loil